



De dag van

DE THIEN GHEBODEN

In de schaduw van de Sint-Romboutstoren opende enkele maanden geleden het restaurant Thien Gheboden op de Wollemarkt met een uniek concept: de klant bepaalt zelf hoeveel hij betaalt.

9.30u

Uitbaatster Karen: “Gaan eten lijkt misschien vanzelfsprekend voor velen, maar wist je dat 1 op de 5 gezinnen in België moeilijk rondkomt? Net daarom betaal je bij ons wat je wil. We geloven dat mensen die het makkelijker hebben met liefde wat meer betalen, zodat ook mensen die het niet zo makkelijk hebben zorgeloos kunnen komen genieten.”

13.45u

Karen: “Betalen doe je in alle discretie: je krijgt een gesloten mapje met daarin de rekening van de dranken en een briefje waarop je invult hoeveel je voor het eten wil of kan betalen. We zijn superblij om te merken dat er al een heel gezond evenwicht ontstaan is tussen mensen die meer betalen en mensen die minder kunnen betalen.”

10u

Keukenmedewerker Yolande: “Deze voormiddag krijg ik nog een extra opleiding om op een correcte manier om te gaan met mensen in armoede. We doen er echt alles aan om de drempel zo laag mogelijk te houden.”

“

Er is een gezonde balans tussen mensen die meer betalen en mensen die minder kunnen betalen

”

12u

Zaalmedewerker Julie: “Op de eetkaart staat een mooie selectie aan Franse klassiekers, zonder prijzen. De dranken rekenen we wel af aan een vaste prijs.”

22u

Zaalmedewerker Julie: “Een lieve vrouw komt ons hartelijk bedanken voor de avond. Ze vertelt ons dat het al jaren geleden is dat ze met haar zoon nog eens deftig kon gaan eten. Dat doet ons deugd om te horen, want daarvoor doen we het.”

13u

Vaste klant Philippe: “Ik kom hier regelmatig iets eten. 't Is altijd lekker en de bediening is top. Dat is voor mij geld waard. Zeker als dat betekent dat daardoor iemand anders met wat minder geld ook kan komen genieten.”

22u